



## de mooiste kastelen

Het ultieme kasteelgevoel kun je beleven in het Muider slot, vlak bij Amsterdam. Deze waterburcht is volledig omringd door een slotgracht en omgeven door prachtige tuinen. Het kasteel is volledig bewaard, alsof je zo de middeleeuwen binnenstapt.

DOOR PETER VAN OYEN

Het Muider slot is niet alleen een fraaie burcht, maar is ook mooi gelegen. Net voorbij het oer-Hollandse stadje Muide, pronkt het kasteel aan de monding van de rivier De Vecht en het IJsselmeer (de vroegere Zuiderzee). Het kasteel van Muide was een onderdeel van de Hollandse Waterlinie, een reeks forten die het nabijgelegen Amsterdam moest beschermen. Hoe strategisch de ligging ooit was, zo idyllisch is het vandaag.

### MIDDELEEUWS GEVOEL

Kasteel Muider slot heeft nog altijd een origineel middeleeuws gevoel. Het slot werd eind 13de eeuw gebouwd door de Hollandse Graaf Floris V, met de bedoeling om tol te heffen op De Vecht. Hoewel het kasteel nadien herhaaldelijk is verwoest, werd het steeds in zijn oude staat hersteld. Vandaag is het Muider slot nog steeds één van de best bewaarde middeleeuwse kastelen van Nederland.

Het Muider slot lijkt wel het ultieme kasteel, zoals je vaak ziet in films en televisieseries. Al van ver is het silhouet

# GENIETEN VAN KASTEEL EN TUIN MUIDERSLOT, EEN MACHTIGE WATERBURCHT OP EEN Ridder of jonkvrouw



De imposante waterburcht, met na de stenen brug ook nog een ophaalbrug. (foto PvO)

*“Wanneer we over de ophaalbrug lopen, wanen we ons in een heuse ridderfilm”*

van deze massieve bakstenen burcht met zijn slotgracht en forse hoektorens te zien. Wanneer we over de stenen brug en ophaalbrug lopen, wanen we

ons in een ridderfilm. Ook binnenin valt het op hoe groot en massief de waterburcht is. We ontdekken imposante zalen met wapens en wapenschilden en beklimmen de torens om te genieten van een indrukwekkend uitzicht over de slotgracht en de rivier. Kasteel Muider slot werd duidelijk gebouwd om een aanval te weerstaan. Zeker wanneer we op de kantelen staan, is het echt niet moeilijk om in gedachten terug te dwalen naar de tijd van kasteelheer Floris en zijn ridders. De schrijver Nescio zag zelfs oud middeleeuws licht, toen hij in 1950 tijdens een

bezoek door de kijkgaten op de binnenplaats van de waterburcht keek. “Daar binnen op een stuk muur, zie ik wat zonneschijn uit 1275”, schreef hij in zijn dagboek. Dat hij onder de indruk was van al dat middeleeuwse machtsvertoon, blijkt uit het feit dat hij plots in zijn dagboek warempel overschakelde op het Frans met ‘Vivre, vivre toujours’.

### BEKENDE BEWONER

Over leven gesproken: 300 jaar na Floris V woonde een andere bekende dichter en schrijver in het kasteel. Nie-

mand minder dan Pieter Corneliszoon Hooft, beter bekend als P.C. Hooft, nam begin 17de eeuw zijn intrek in het Muider slot. De dichter, die tot Drost was benoemd van Muide (een juridische ambtenaar), liet het kasteel grondig renoveren en zorgde ervoor dat hij er comfortabel in kon wonen naar de standaarden van de Gouden Eeuw. P.C. Hooft vormde zijn kasteel ook om tot een soort intellectueel-artiestiek centrum. Vier decennia lang nodigde hij in de zomer de interessante culturele persoonlijkheden van zijn tijd uit, zoals de schrijvers Bredero en Van den

## Tip van de week Bij Toutatis! Feest mee met Asterix en Obelix



35 jaar Parc Astérix gaat niet onopgemerkt voorbij. (foto Parc Astérix)

Wie al de autosnelweg A1 richting Parijs heeft genomen, zal ongetwijfeld de bordjes van Parc Astérix opgemerkt hebben. Wij reden er niet voorbij, maar namen de afrit en ontdekten er de wondere wereld van Asterix en Obelix in pretparkvorm. Vijf redenen waarom het park, dat dit jaar zijn 35-jarig bestaan viert, de moeite waard is.

DOOR SANDRA ROSSEEL

### 1. ATTRACTIES VOOR IEDEREEN

Of je nu houdt van spanning en sensatie, het liever wat rustiger aan doet of op stap bent met kleintjes, Parc Astérix heeft attracties voor het hele gezin. Voor de jongste Galliërs zijn er verschillende speelzones en attracties op hun maat. Wie houdt van kriebels in de buik, vindt zijn meug bij attracties zoals de houten rollercoaster Tonnerre de Zeus of Toutatis, de snelste attractie van Frankrijk. Nieuw dit jaar is La Tour de Numérobis, vliegende stoeltjes op 40 meter hoogte. Maar er zijn ook rustigere attracties, zoals Epidemaïs Croisière, waarbij je op een houten bootje door een Gallisch dorp vaart. Zalig!

### 2. DE SHOWS

De hele dag lang kan je genieten van verschillende shows in het park. Wij waren onder de indruk van de spectaculaire duiken in *Les Plongeurs de l'Olympe* en schaterden het uit bij *Gaulois vs Romains: Le Match*, waarbij de Romeinen en de Galliërs het tegen

*“Het park en de shows zitten vol humor”*

elkaar opnemen in enkele bijzondere proeven. Tussen 13 juli en 31 augustus - de Été Gaulois - is er ook het Défilé Gaulois, een grote parade met alle helden (en anti-helden).

### 3. DE HUMOR

Net zoals in de strips, speelt ook in het park humor een grote rol. Dat zie je in de shows, maar ook in de namen van attracties en in de decoraties in restaurants en wachtrijen. Zo kwamen we voorbij een scorebord met als atleten Antivirus, Didjietistos en Tournedos.

### 4. DE MUSICAL

Parc Astérix bestaat dit jaar 35 jaar en viert dit met een allereerste Gallische musical. Goupidupianix wil de bekendste bard ooit worden, terwijl Sérotinine de eerste officieel erkende

vrouwelijke druïde wil worden. Samen zorgen ze voor 30 minuten muzikaal spektakel.

### 5. HET ETEN

Toegegeven, de keuze voor wie een gezonde snelle hap wil, is tamelijk beperkt. Heb je meer tijd, dan kan je in verschillende restaurants terecht voor een heus menu. Onze tip tijdens de Été Gaulois: neem je picknick mee voor 's middags en reserveer voor 's avonds een plekje op het Gallisch banket. In het hart van het Gallische dorp geniet je niet alleen van een uitgebreid buffetmenu, maar ook van een geanimeerd feest. (59 euro voor volwassenen, 29 euro voor kinderen tot en met 17 jaar, inclusief drank).

■ **Parc Astérix pakt naar aanleiding van de 35ste verjaardag uit met een weekdagticket aan 42 euro (enkel online te verkrijgen en voor iedereen vanaf 3 jaar). De gewone tickets variëren in prijs naar gelang de datum, vanaf 51 euro voor +12-jarigen en vanaf 48 euro voor kinderen tussen 3 en 11 jaar. Een parkingticket kost 20 euro. Meer info: [www.parcasterix.fr](http://www.parcasterix.fr)**



BOOGSCHEUT VAN AMSTERDAM

# voor één dag

nog meer  
**Kastelen**

**CHANTILLY, FRANKRIJK****Château de Chantilly, kunst en slagroom**

Op drie kwartier rijden van Parijs ligt het sprookjesachtige Kasteel van Chantilly, gelegen in een domein van ruim 115 hectaren. Dit imposante renaissancekasteel is vandaag één groot museum, met een immense kunstcollectie. Klein 'wist-je-datje': de crème chantilly (slagroom) zou hier voor het eerst bereid geweest zijn voor één van de banketten.

[www.chateaudechantilly.fr](http://www.chateaudechantilly.fr)

**OVIFAT, BELGIË****Kasteel Reinhardstein, burcht op rots**

Middenin de Oostkantons vind je Reinhardstein, een middeleeuwse burcht op een rots boven de vallei van de Warche. Met zijn ligging op 500 meter is Reinhardstein het hoogst gelegen kasteel van België. In de verschillende ruimtes van het kasteel kan je onder meer wapenuitrustingen en wandtapijten uit de riddertijd bewonderen.

[www.reinhardstein.net](http://www.reinhardstein.net)

**CLERVAUX, LUXEMBURG****Kasteel Clervaux, uit de as herrezen**

In het Luxemburgse dal van de Clerve, niet ver van de Belgische Ardennen, pronkt een bekend kasteel: Château de Clervaux. Na de Tweede Wereldoorlog bleef er van dit kasteel niet veel meer over, maar de burcht werd volledig gerestaureerd. Het kasteel heeft weer zijn prachtige witgekalkte muren en grote ronde toren teruggekregen.

<https://www.clervaux.lu/fr/le-chateau-de-clervaux.html>

**WIERSCHEM, DUITSLAND****Burg Eltz, woontorens en wapens**

Middenin een sprookjesachtig landschap aan de Moezel, zie je Burg Eltz al van ver liggen. In totaal werd er zo'n 500 jaar aan het kasteel gebouwd. Rondom het slotplein zijn er acht woontorens, die je onder begeleiding kan bezoeken. Er is ook een indrukwekkende collectie historische wapens te zien.

[www.burg-eltz.de](http://www.burg-eltz.de)

**ONHAYE, BELGIË****Château Montaigne, romantisch arendsneest**

Montaigne is een op en top middeleeuwse benaming en betekent letterlijk 'arendsberg'. De site ligt op een rotspunt boven de mooie vallei van de Molinee. De aanblik van dit kasteel, één van de mooiste voorbeelden uit die tijd, heeft al zoveel romantici aangesproken.

[chateau-fort-de-montaigne.be](http://chateau-fort-de-montaigne.be)

(foto's Peter Van Oyen/Getty)



De indrukwekkende ridderzaal vol kunst. (foto PvO)

## Praktisch

- Kasteel Muiderslot ligt in Muiden. Met de wagen is het ongeveer 2 uur rijden vanuit Antwerpen
- Het kasteel is nog tot en met 31 oktober dagelijks open van 10 tot 17 uur. Volwassenen betalen 17,50 euro, kinderen tot en met 11 jaar: 10 euro. Gratis voor houders van 1 Amsterdam Card / GoCity Pass Amsterdam.
- Info: Kasteel Rijksmuseum Muiderslot, Herengracht 1, 1398 AA Muiden, muiderslot.nl



De werkkamer van P.C. Hooft in een van de torens: hier schreef hij zijn voornaamste werken. (foto PvO)

Vondel, de humanist Vossius en de wetenschapper Huygens. In de nog bestaande ridderzaal werden onder Hooft regelmatig toneelstukken opgevoerd. In één van de torens van het slot bevindt zich de werkkamer van P.C. Hooft. In de lichte torenkamer, met zicht op de slotgracht en de tuinen, vond de schrijver de inspiratie voor zijn voornaamste werken.

Kasteel Muiderslot is ook bekend omwille van zijn mooie tuinen, die P.C. Hooft liet aanleggen om zich te vermaken. Het is een groene schatkamer, omdat vergeten en bedreigde bloe-

men- en plantensoorten hier nog steeds een thuis vinden. De tuin wordt in tweeën verdeeld door een overgroeide Loofgang. Langs de ene kant bewonderen we De Kruidhof, met kruiden die een feest zijn voor de neus. De andere kant is De Warmoeshof, met een groentetuin die stamt uit de 17de eeuw.

**PRUIMENTIJD**

Rond het kasteel ligt ook de meest bekende pruimenboomgaard van Nederland. Hij bestond al in de tijd van P.C.Hooft, die er graag zat met zijn cul-

turele vrienden. Het verhaal wil dat de schrijver en de leden van de Muiderkring op hun laatste zomerse afspraak afscheid namen met het gezegde 'Tot ziens in de Pruimentijd'. Ergens in de volgende zomer dus, zonder te bepalen wanneer. De uitdrukking bestaat nog steeds in ons taalgebied. Met dank aan P.C Hooft en zijn Muiderslot.

■ **Volgende week laten we ons inspireren door het thema water.**

## Laat je betoveren door de musical Sneeuw witje

EN GENIET EEN HELE DAG IN PLOPSALAND DE PANNE

Van 2 juli tot 31 augustus 2024 kun je de **Studio 100-sprookjesmusical Sneeuw witje** de hele zomer lang zien in het Plopsa Theater in Plopsaland De Panne. Topacteurs **Ianthe Tavernier** en **Michiel De Meyer** schitteren in de hoofdrol en grote namen als **Ruth Beeckmans**, **Karen Damen** en **Manu Van Acker** maken de sterrencast compleet. Kortom: een must-see voor jong en oud, die je nu met **20% korting** kunt boeken!

Laat je meeslepen door het betoverende verhaal en geniet daarnaast ook van een **hele dag plezier in Plopsaland De Panne!**



**20% KORTING**

VOOR MAAR  
**€55,20**  
i.p.v. € 69



Surf naar [dezondag.be/sneeuw witje](http://dezondag.be/sneeuw witje) en bestel je tickets met korting!

## Beleef de Gert & James Zomerrevue live!

HUMOR, MUZIEK EN SHOW GEGARANDEERD

Entertainment van de bovenste plank, zo kun je de **Gert & James Zomerrevue** het beste omschrijven. Voor een avond vol show, muziek en humor moet je bij dit duo zijn. En deze zomer krijgen **Gert** en **James** medewerking van steractrices **Ruth Beeckmans** en **Karen Damen** die zorgen voor een vrouwelijke touch. Dit kwartet verzekert een avond vol sketches en glamour met livemuziek van de XL Band.

Geniet deze zomer van deze niet te missen show exclusief in het Plopsa Theater in De Panne, **nu met 20% korting!**



**20% KORTING**

VOOR MAAR  
**€39,20**  
i.p.v. € 49



Surf naar [dezondag.be/zomerrevue](http://dezondag.be/zomerrevue) en bestel je tickets met korting!